

Hier en nu

de lente is alvast begonnen
terwijl wij muurvast
in het hier en nu

ontluikt buiten de bloesem
ontwaken de bijen
verandert de wereld
continu

insecten krioelen
onkruid vecht en komt boven
zorgt voor groene accenten
tussen het grind
de vlinders, de vogels
ze spreiden hun vleugels
geven zich over
vrij spel op de wind

de lente is alvast begonnen
en buiten kwam nog nooit zo
hard binnen

de kleuren, geluiden
niet eerder
zo scherp en zo fel
de wereld komt tot bloei
in volle vrijheid
hier en nu
we zien het gebeuren
natuurlijk herstel

de lucht steeds iets schoner
elke dag weer wat lichter
het helderste water
al het groen om ons heen

ja, de lente is alvast begonnen
toe maar
bloeï maar
wij komen later

ik weet het zeker
samen komen wij hier doorheen

Stadsdichter Schiedam

Yvette Neuschwanger-Kars
27 maart 2020

