

## Holocaust herdenking 2020

we noemen het de holocaust  
want massamoord, dat klinkt zo hard  
'een donkere bladzijde' in de geschiedenis  
in werkelijkheid was het pikzwart

we hebben het over razzia's  
waar gezinnen uit elkaar gerukt  
praten over anti-semitisme  
waar een volledig volk werd onderdrukt

we spreken over deportatie  
want dodenreis , dat klinkt zo wrang  
we verzanden in termen, begrippen en woorden  
want de werkelijkheid, die maakt ons bang

we gedenken de gezichten, de namen, verhalen  
vieren het moment van 'eindelijk vrij'  
we herdenken in beelden, symbolen en kransen  
doen liever niet aan reflectie  
dat komt te dichtbij

we noemen het de holocaust  
een beladen woordje, vol met pijn  
maar dat spel je dus gewoon als massamoord  
en ja, dat klinkt misschien niet fijn

maar als we echt iets willen leren  
van deze gruwelijke geschiedenis  
dan begint 'opdat we nooit vergeten'  
bij het benoemen van wat het is



Stadsdichter Schiedam

Yvette Neuschwanger-Kars  
27 januari 2020