

Welkom Sinterklaas!

als de jaarlijkse discussie weer losbarst
over of het nu kruid- of pepernoten zijn
er in september al gesnoept wordt van marsepein
chocoladeletter en gevuld speculaas

dan weet je, dat komt door Sinterklaas

als geen speelgoedgids meer veilig
direct verknipt na het ontvangen
voor lijstjes vol wensen en verlangens
naar barbiepop, Playmobil of cavia's

dan weet je, dat komt door Sinterklaas

als de opwindings van de kinderen
op volwassenen overslaat
zorgt voor onrust in de straat
makers vol van wild geraas

dan weet je, dat komt door Sinterklaas

als ondanks regen, kou of wind
kinderen met gloeiend rode wangen
liedjes zingen vol verlangens
en de kades vullen langs de Maas

dan weet je, dat komt door Sinterklaas

als het museum gevraagd wordt bad, bed, brood te bieden
aan gasten na een lange reis
en er staat dan plots een heel paleis
dan weet je, de directeur ging wéér voor gaas

tja, dat komt door Sinterklaas

als een stadsdichter staat te hakkelen
omdat ze hoog bezoek welkom mag heten
ze staat te stotteren en te zweten
en er maar geen eind komt aan haar relaas

dan weet je, dat komt door Sinterklaas

want
hij vult de harten en de schoenen
snoert de monden, stelt de kinderen centraal
en daarmee een voorbeeld voor ons allemaal
kindervriend en hoogste baas

welkom in Schiedam Sinterklaas



foto: Sander van der Weij, Flickr.com

Stadsdichter Schiedam

Yvette Neuschwanger-Kars
16 november 2019