

# Geluidloos (4 Mei)

De stilte in de kamer spreekt luider na wat geschied  
Een dubbelzijdig zwaard dat aan twee kanten snijdt  
De stilte betekent dat we leven in vrede na geweld en tirannie  
Maar ook dat we missen aan en rouwen over de tijd  
Verzonken in wantrouwen worden de ankers gehesen  
Sjouwen de lasten ongevraagd overgegeven  
Slepen de zware gedachten met ons mee  
Dat wij gaan en staan door de levens gegeven  
We verbinden in rouw hoe raar dat ook zal klinken  
Geleverde strijd verbindt ons, maakt ons allen één  
We herdenken in genegenheid waar de bellen blijven rinkelen  
Dat we altijd weten waarheen en we altijd blijven herinneren  
Dat als vrede zegeviert, we de grootste prijs betalen  
We nog geen benul hebben van hoe groot de werkelijke schade

Met z'n allen de schouders er onder  
Na het hoofd geboden aan de ander  
In de armen van de herdenking  
Luisteren naar verscheidene krachten

De krachten die gemist  
De krachten die gewonnen  
De krachten ingezet  
De krachten nooit overwonnen

*KMR*

# Geluidloos (4 Mei)

We herdenken

Verhalen nooit verteld

Ideeën nooit uitgevoerd

Dromen nooit gedroomd

Gesprekken nooit gesproken

Geschriften nooit gelezen

Stemmen nooit gehoord

Herinneringen achtergelaten? Zeker weten

Als éénheid

Hoewel ongenegen

vieren we de positieve gedachte

Na de vijvers van tranen gelaten op dagen als deze

5 jaren aan strijd

Resulteerde in meer dan 70 jaar vrede

Maar of we er daadwerkelijk vrede mee hebben

Is nooit zo zeker

Mijn opa een overlever

Maar trauma gezien

Verhalen nooit verteld

Ook niet op zijn sterfbed voordat hij zijn laatste adem uitblies

Dus blijven we hangen aan vraagtekens

Waarvan we de signalen niet kunnen uitroepen

Want wat moet je roepen

Als de verhalen beschreven staan in boeken

Maar nooit verder komt dan staren naar de kaft

*KMR*

# Geluidloos (4 Mei)

We zijn stil

Terwijl we geluid willen maken

Schreeuwen naar geliefde

Hoe blij wij zijn met hun daden

Bedanken voor het leven

Bedanken voor de strijd

Bedanken voor de vrede

Bedanken voor de tijd

We hopen dat je kijkt

En dat waar jij bent het een stuk vrediger zal zijn



*KMR*