

Wees Kind

Dit is een ode aan het kind zijn
Dat we konden rennen en vliegen
Niet bang hoefden te zijn
En van ouderlijke liefde konden genieten



We gingen van spelen met blokken
Naar beseffen van tijd
Dat groeien nooit stopt
Hoe groot of hoe klein je ook zal zijn

Zijn we volwassen kinderen
Of kinderlijk volwassen
Want het kind in ons zal nooit verdwijnen
En vind je altijd terug in sentimenteel enthousiasme

Ik wilde vroeger volwassen zijn
En nu ik 't ben
Denk ik
Waar is de tijd gebleven

Dat ik naar buiten kon om te spelen
Bij vrienden kon aanbellen om te voetballen
Dat we alles met elkaar deelden
Dat we lachten om elkaars grappen

Dat we altijd samen waren
Zoeken naar fietsen van vrienden
Dat we te laat thuis kwamen
Omdat we ons zo in het spel konden verliezen

Dat we rood zagen van haast
Een blauwtje liepen als we thuis kwamen



Wees Kind

Mama zich groen en geel begon te ergeren

Maar een sorry en het spijt me

Ik doe het nooit meer

Kon alles weer goed maken

Geen zorgen maken om niks

Want al had ik iets gedaan wat niet kon

Mocht ik het de volgende dag gewoon

Opnieuw proberen

Zette ik de puppyogen aan

Maar had dat geen effect

Nog altijd even knuffelen met mama

Want het speet me oprecht

We kleurden samen mijn tekening

Omljnd met de lijnen van ontwikkeling

Ik kleurde nooit binnen de lijntjes

Want daar was ik gewoon niet zo goed in

Vol met jeugdig onschuld

Vol met fantasie en kleur

Alle tinten geven vorm

Aan hoe wij kleuren geven aan de geur

Van jong naar oud

Van onschuldig naar verantwoordelijk

Van spelen naar werken

Van geld vragen aan mama naar strijden voor je centen

De tinten van vernieuwing

Wanneer komen die nou eigenlijk?

KMR

Wees Kind

Als je ouder wordt?

Of als je al ouder bent?

Zagen we blauwe tinten voor de lucht waar we naar opkeken
Ons afvroegen hoe alles er uit zou zien als we vanaf daar naar beneden keken
Nu zien we blauwe tinten door de brievenbus als een gevaar
Want de belasting heeft je weer een brief gegeven

Zagen we gele tinten voor de zon die de lach op onze gezichten liet bloeien
Hoorden we de vogels fluiten als seintje dat we naar buiten moesten
Nu zitten we binnen te werken
En kunnen we niet wachten tot iemand het woordje 'pauze' zal roepen

Zagen we groene tinten aan voor het speelgoed waar we mee opgroeiden
Dat we de vormen leerden herkennen en beseffen dat ook cirkels door vierkanten gaan
Waren we vormloos doordat we nog ontwikkelen moesten
Zijn we ineens gevormd tot de vragen waar we nog antwoorden op zoeken

Vroeger waren de kleuren speels
En associeerden we kleuren met vrolijkheid
Tekenden we binnen de lijnen van onze verbeelding
Over hoe mooi het leven kan zijn

Nu zien we dezelfde kleuren
Maar heeft t een andere betekenis
En door de tijd heen
Zijn we anders gaan associëren



Maar wanneer?
En hoe?
Zijn het de struggles van het leven?

Of werden we onbewust steeds bewuster van het leven?

KMR

Wees Kind

We werden groot
Voegden centimeters in de lengte
Bij de meters die we
Hadden afgelegd

Nu zijn we kilometers verder
En kunnen we het pad dat we hebben bewandeld
Nooit meer
Terug rennen

De paden die al voor ons waren uitgelegd
Maar wij beslissen zelf links of rechts
Of recht door het midden
En af en toe een stap terug brengt ons niet bij het begin

Waar we vroeger alle tijd hadden
Moeten we nu zorgvuldig kiezen en delen
Lopen we rood aan van de schaamte
Omdat we ons ergeren aan dat we de tijd niet kunnen nemen



Want wat is tijd?
Tijd is niet te meten
Onvervangbaar
Maken en breken

Tijd is helen
Van kind zijn
Leren wat
Volwassen zijn

KMR

Wees Kind

Maar in iedereen zit nog steeds
een kind
Hoe oud ik ook word
Voor mama ben ik nog steeds haar kleine kind

Dus al ben je volwassen
Al ben je de leeftijd voorbij
Iedereen wilt nog steeds altijd
Even kind zijn

Hebben we herinneringen aan de glijbaan van het park waar je woonde
Al ziet het er niet meer uit als vroeger
Onze herinneringen blijven bestaan
We hoeven er niet lang naar te zoeken

Loop je langs de plek van het oude huis
En woont daar nu iemand anders
Is het een raar gezicht
Want die plek is voor jou bijzonder en krachtig

Dus volwassen worden
Nadat je kind bent geweest
Begint eigenlijk
Vanaf het begin

Dus zijn we allemaal volwassen kinderen?
Of kinderlijk volwassen?
Het kind in ons zal blijven leven
Net als dat de volwassene al in ons zat bij geboorte

KMR

Wees Kind

Wees kind

Wees volwassen

Alles gaat

Hand in hand

Wees kind

Wees volwassen

Zolang als jij

Nog van het leven genieten kan



KMR