

Wintertijd

laten we ons leiden door het leven
vol liefde en dromen
of door de tijd
waarbij we treuren om een gestolen uurtje
en dat we dat misschien
voor altijd kwijt

hij die vreest voor dagen eerder donker
of hoopt op nog wat langer licht
verspilt zijn tijd, want in deze wereld
zijn licht en donker
al tijden niet meer in evenwicht

wie langer licht wil, neemt nú actie
en laat de klok voor wat hij is
laat zich leiden door het leven
verjaagt met liefde de duisternis

laten we leven in het hier en nu
zorgen dat wat we doen er ook echt toe doet
maak het tijdloos
leef het leven
voordat het donker jou begroet



foto: Monoar, Rahman, Rony via Pixabay

Stadsdichter Schiedam

Yvette Neuschwanger-Kars
24 oktober 2019